

# Nieuwsbrief

Oktober 2019



## Beste clubleden,

Hierbij presenteren wij jullie de eerste Nieuwsbrief van WTC Zijtaart!

Omdat we merkten dat het 'Verzetje' steeds minder gelezen werd en we met de digitale tijd mee willen gaan hebben we als bestuur besloten om ons clubblad 'Verzetje' te vervangen door een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zullen alle clubleden via de mail ontvangen. Door deze nieuwsbrief willen wij jullie frequenter informeren over de verschillende clubactiviteiten die plaats gaan vinden of plaats gevonden hebben. Daarnaast nodigen we alle leden uit om kleine stukjes wetenswaardigheden rondom onze club of het wielrennen aan te leveren. De items 'Op de 12' en 'Geef de pen door' blijven terug komen in de nieuwsbrief.

Zoals jullie allemaal altijd hebben kunnen lezen in het Verzetje hadden we enkele actieve clubleden in het schrijven van teksten hiervoor. Deze schrijvers willen wij graag bedanken voor hun bijdrages in de vele jaren.

## Jaarplanning 2020

Moffentocht	19 januari
Jaarvergadering	28 januari
Feestavond	14 maart
Start seizoen	22 maart
Klaver van Brabant	19 april
Jeugdfietscross	16 mei
Fietsweekend	18-19-20 september
Sluitingsmiddag	18 oktober
Veldtoertocht	22 november

## Op de Twaalf

Dag " Verzetje " 't Verzetje stopt er mee en doet het boek dicht. WTC Zijtaart mist voortaan zijn zoeklicht. Op mens en maatschappij en sportieve zaken. Die ons als clubleden regelmatig raken. 't Verzetje kan nu bij 't oud papier. Dit is het laatste nummer hier: Wat valt er nog te verklaren? Het waren dertig welbestede jaren. Zo begon ik op 28 februari 2003, voor mijn allereerste column in het Verzetje, schrijven!



Zeg Le Loup, hoe lang schrijf je al columns, vraagt me laatst een verdwaalde fan. " Och, al vanaf in het middelbaar onderwijs, antwoorde ik waarheidsgetrouw. Maar wanneer ik daarover nadenk klopt dat letterlijk eigenlijk geen hout van. " Ik typ mijn teksten direct uit en dat is maar goed ook want ik kan soms mijn eigen handschrift vaak niet goed teruglezen, dan wordt het gokken geblazen. In deze stukjes uit eigen brein ontsproten proza maakt dat niets uit, maar bij het uitwerken van een verhaal is dat verdomd lastig. Uit Wikipedia: " schrijven betekent het produceren van een handgeschreven tekst, origineel, gedictreed of overgeschreven. Schrijven is ook het maken van originele tekst of de taalweergave via een medium door tekens of symbolen van een schrift te gebruiken.

Kent u ze nog, die ouderwetse notitieblokken. Met of zonder lijntjes of ruitjes. Tegenwoordig hebben we de laptop, de mobiele telefoon of het tablet waarop meteen aantekeningen gemaakt worden. Lekker kliederen met inkt is toch veel leuker. Met de kroontjespen kalligraferen is wat overdreven maar een ballpoint heeft iedereen binnen handbereik. Edoch, schrijven met de pen is veel creatiever. Schrijven met de hand is traag, maar dat is goed. Nadenken over een tekst doe je het beste met een pen of potlood en een stuk papier. Schrijven met de hand activeert andere delen van de hersenen dan bij typen. Je gebruikt de tijd bij het vormen van de letters om te denken. Bovendien helpt het bij het onthouden en leren van de zaken die je opschrijft.

Schrijven met de hand is slordig maar dat is niet erg, Maar vergeleken met mijn eigen handschrift is dat van mijn dokter een hiëroglifische voorstelling. Ik kwam laatst thuis met zetpillen (pijnlijke rug ) die totaal niet hielpen. Ik zei achteraf tegen de dokter dat ik ze net zo goed in mijn mond had kunnen stoppen. Het voordeel van netheid is tegelijkertijd het probleem. Met getypte letters lijkt het alsof je tekst al af is. Terwijl je in de brainstromfase juist niet te vast moet zitten aan je ideeën, woorden en zinnen. Schrijven met de hand is vermoeiend en dat is prima. Kramp zorgt ervoor dat je af en toe moet stoppen met schrijven. Ook dat is eigenlijk een voordeel. In die tijd kijk je naar wat je al geschreven hebt. Dat brengt je vaak weer op nieuwe ideeën. Misschien lijkt het allemaal wel ingewikkeld maar dat valt best mee. Echt waar, het is allemaal wetenschappelijk bewezen. Weet je wat pas echt ingewikkeld is? Een mummie. En zo zou ik nog jaren kunnen doorgaan. PUNT

### **Dag blad.**

De pen was scherp, het woord was fel.  
Nooit te beroerd voor strijd of rel.  
Geschreven met een vlotte hand.  
Een druk gelezen wielerkant.  
Dertig jaar deed " 't Verzetje " ons verslag.  
Soms met een traan, soms met een lach.  
Nooit te beroerd om iets te melden,  
over sportieve mensen, maar ook helden.  
Recht voor zijn raap en met een scherp oog,  
voor wie niet eerlijk was of loog.  
De kritiek was dan ook afgemeten.  
En dat heeft menigeen geweten.  
Voor politieke kleur was men niet bang.  
Het clubhuis zat dikwijls in de tang.  
Maar ook een blad voor taal en voor gedichten,  
en voor nog onbekende dorpsgezichten.  
Ons Verzetje stopt er mee en doet het boek dicht,  
en Zijtaart mist voortaan haar zoeklicht.  
Op mens en maatschappij en andere sportieve zaken,  
die ons WTCers regelmatig raken.  
Ons Verzetje kan nu bij 't oud papier.  
Dit is de allerlaatste column hier.  
Wat valt er meer nog te verklaren?  
Het waren dertig welbestede jaren.

**Le loup/ Harrie Wolfs..... en de andere schrijvers!!**

## De pen

Beste clubgenoten van WTC Zijtaart.

Ik neem de pen over van Robert Coppens.

Ik ben Jeanne Vervest-van Hoeij geboren in Uden op 23 augustus 1951.

Na mijn studie als Z verpleegkundige heb ik een paar jaar gewerkt op Herlaarhof in Vugt.

In 1974 getrouwd met Frans en gaan werken op het kinderdagverblijf In 't Korenveld. Dit was bij kinderen met een verstandelijke beperking.

We hebben 2 kinderen die ook beide al getrouwd zijn. We hebben 4 kleinkinderen.

Frans fietste al bij WTC toen ik meeding op weekend. Daar fietste toen al enkele dames en ik dacht dat is wel heel leuk om ook te gaan fietsen. De eerste jaren met de gewone fiets rondjes gereden. Maar uiteindelijk toch ook maar een racefiets gekocht. Ik vind het heerlijk om met de fiets weg te zijn zeker met de dames van WTC.

Onze grootste hobby zijn fietsvakanties met bepakking en tentje. Liefst thuis vertrekken voor een tocht van 2 of 3 duizend kilometer. Dit doen we dan samen en gaan dan 6 of meer weken. De afgelopen jaren zijn we gefietst naar, de Camarque, Biarritz, Bodensee, Barcelona, Venetië, Rome, Berlijn, Praag, rondje Nederland en rondje IJsselmeer. De mooiste tocht die we in 2014 hebben gemaakt is naar Santiago de Compostella in Spanje. We hebben deze tocht heen en terug gefietst. In totaal 6000 km. en 3 maanden uit de fietstas geleefd. Een prachtige ervaring die ik niet graag zou willen missen.

Deze zomer rondje rond het kanaal, de kust van zuid Engeland en de kust van Frankrijk.

Ik hoop nog vele jaren te mogen genieten van deze gezellige fietsclub uit Zijtaart.



aan Tiny Verbakel



## Sponsoren



**machinaal timmerbedrijf  
van der linden bv**

[www.vdlindenveghe.nl](http://www.vdlindenveghe.nl) 0413-36 64 90



[avedotegelwerken@ziggo.nl](mailto:avedotegelwerken@ziggo.nl)

