

Nieuwsbrief

September 2020



Beste leden,

Het coronavirus blijft ons nog steeds meer raken dan ons lief is. Het stelt ons allemaal bloot aan nieuwe uitdagingen. Vanaf 2 juni zijn de clubritten weer opgestart en hebben we in kleinere groepen weer kunnen fietsen. De pauzeplaatsen werden zo gekozen, dat voldoende afstand kon worden gehouden op de terrassen. We respecteren dan ook de keuze van onze leden of ze in clubverband gaan fietsen of nog steeds solo. Onze sponsors hebben we, middels een brief, laten weten dat we in 2020 geen factuur sturen. Dit als klein gebaar richting de ondernemers ter ondersteuning in deze lastige tijd.

Veldtoertocht:

na een zorgvuldige afweging is besloten dat we de VTT dit jaar niet organiseren. Dirck heeft hierover contact gehad met Robert Coppens en Robert gaat de vrijwilligers hiervan op de hoogte brengen.

Motivatie:

- de kasbezetting is nu al niet enthousiast;
- verplichting tot diverse Coronamaatregelen binnen de gemeente;
- binnen de NTFU en KNWU worden veel wedstrijden afgelast;
- wij willen als WTC niet als mogelijke bron van besmetting dienen;
- realistisch: voor hoeveel personen gaan we dit alles organiseren gezien het aantal deelnemers van de afgelopen jaren.
- Frank Kleijngeld is hierover op de hoogte.

Afsluiting seizoen 2020.

We hebben als bestuur besloten dit jaar geen sluitingsrit en sluitingsmiddag te organiseren zoals we voorgaande jaren gewend waren. Ook het leuke idee van de winnaars van 2019 kunnen we dit jaar niet doen, wij vinden het niet verantwoord. Daarbij komt dat de groep te groot is om bij Kleijngeld en/of bij Mari en Phil binnen te zitten met inachtneming van de momenteel geldende regels. Hans van Eert en Hans v.d. Rijt zijn op de hoogte.

André en Annie van de Nieuwenhof organiseren een sluitingsrit op 18 oktober. Ook hiervan is Frank Kleijngeld op de hoogte.

Jubileumjaar.

De feestavond, die gepland staat op 14 november, kan ook niet doorgaan: jammer maar helaas.....

Er is een e-mail uitgezet om de interesse te peilen wat betreft fietsweekend. Naar aanleiding van de reacties is besloten dit weekend niet door te laten gaan. We hebben reeds een bevestiging van het hotel in Leuven hierover gehad: 33 dubbele kamers en 11 single voor september 2021. Hopelijk is het virus dan zover onder controle.

Jaarplanning 2021. Dit komt als agenda-punt op de bestuursvergadering van november 2020. We hopen dan een beter inzicht te hebben op de ontwikkelingen rondom het Corona virus en de impact daardoor op 2021.

Leo Vissers.

Ons eerste lid en ERELID, die wij mogen feliciteren met zijn 40 jarig jubileum!

Leo, lid vanaf 1980: dus vanaf de oprichting van de WTC present. Ik heb zelfs uit betrouwbare bron gehoord dat je samen met Anton van Sleuwen de 1e volgauto gefinancierd hebt. Van 1980 tot en met 1998 maakte je deel uit van het bestuur als penningmeester. Hierna heb je tot en met 2018 de kleine kas beheerd wat je met uiterste precisie deed. Je laat nog steeds je gezicht zien bij de diverse activiteiten van onze club en steekt als nodig ook een helpende hand toe.

Je fietsprestaties waren er ook, zoals in 1989, toen je de lange zware rit Trondheim-Oslo uitgereden hebt. Tot 2014 heb je nog regelmatig meegereden in de C-groep en nu ga je nog steeds met een kleine groep gezellig en sportief met de racefiets op uit.

We hebben als bestuur een nieuw aandenken voor dit bijzondere jubileum in het leven geroepen. Jij bent de eerst aan wie ik dit mag overhandigen!

Leo, van harte gefeliciteerd met je 40 jarig lidmaatschap, bedankt voor je inzet en we hopen je nog jaren te zien genieten van onze fietsclub.

Het aandenken: "De Knoest" was tijdens de ALV nog niet voorhanden.

Dirck heeft "De Knoest" aan Leo overhandigd.

Clubritten seizoen 2020.

Zondag 4, 11 en 18 oktober starten de clubritten om 09.00 uur.

Vanaf woensdag 7 oktober ook om 09.00 uur.



De Pen.

Beste clubgenoten / wielierliefhebbers,

Eind december is mij 'de pen' aangereikt door Annie van de Nieuwenhof. Deze zal ik nu ter hand nemen:

Eddy van den Tillaart, geboren te Zijtaart op 2 november 1974, op de Lage Biezen en ben de jongste zoon in een gezin van 6 kinderen van Jan en Mien van den Tillaart, waarvan 3 broers en 2 zussen. Zoals dus wel duidelijk is ben ik een echte 'Seitserse', geboren en getogen, waardoor diverse Zijtaartse leden me wel redelijk goed kennen ondanks dat ik tegenwoordig in Veghel woon. Verder ben ik ongehuwd en geen kinderen en geniet van mijn vrijgezelle leven.

Mijn schoolverleden begon op de 'Edithstein school' te Zijtaart, waarna ik op het 'Zwijsencollege' te Veghel verder ben gegaan op de middelbare school. Nadat ik mijn diploma daar gehaald had, heb ik een jaar doorgebracht op de HTS te 's Hertogenbosch, richting bouwkunde wat me uiteindelijk niet zo lag en daar dan ook na dat jaar mee gestopt. Uiteindelijk verder gegaan richting Electronica – Telecommunicatie en Datacommunicatie, wat me veel beter beviel.

Na het halen van mijn diploma ben ik direct gaan werken bij 'Tulip Computers' in Den Bosch. Hier heb ik met veel plezier de eerste paar jaar doorgebracht op de binnendienst reparatie, en reparaties uitgevoerd aan computer-moederborden en monitoren. Aangezien het bedrijf door een aantal slechte investeringen nagenoeg failliet ging, heb ik daarna mijn carrière voortgezet bij 'Omron' in Den Bosch, een Japanse fabrikant van PLC's (industriële computers). Heb daar een jaar of 5 gewerkt. Aangezien mijn oudere broer destijds al enige jaren in Australië woonde en ik altijd al een keer een wat langere tijd bij hem wilde doorbrengen, heb ik toen mijn ontslag genomen bij Omron en ben voor een jaar op een 'working-holiday' visum in Australië geweest.

Na dat jaar ben ik weer terug gekeerd naar Nederland en ben gaan werken voor een klein bedrijfje genaamd 'Calcontrol' dat zich specialiseert in kalibraties en validaties van diverse meet- en regelapparatuur bij voornamelijk de farmaceutische, chemische en voedingsmiddelen industrie. Hier werk ik tot op de dag van vandaag.

Ik ben nu dus zo'n 2 jaar lid van WTC Zijtaart en heb in deze tijd enorm genoten van de ritten op de zondag. Vanwege het feit dat ik pas sinds tweeënhalve jaar een wielrenfiets bezit heb ik ook niet eerder kunnen besluiten om lid te worden, ondanks de aansporingen van bv. medelid Johnny en voorzitter Dirck. Voorheen heb ik alleen een mountainbike ter beschikking gehad en altijd veel in de bossen gefietst, solo of met vrienden van me. Het rijden in een grote groep is me de afgelopen twee jaar zeer goed bevallen en vond het zeer gezellig. Ook de organisatie van de jaarlijkse Veldtoertocht samen met Robert en Jan-Willem was een leuke en leerzame ervaring. Dus ik zou zeggen, ondanks de Corona crisis hoop ik het restant van dit jaar en het komend jaar opnieuw nog gezellige ritten met jullie allen te rijden!



aan Willy Barten

Ik geef de pen door

Gegroet! Eddy van den Tillaart

